



# Venskabsbyforeningen i Ribe

- vi rejser også ud

**Venskabsbyforeningen i Ribe**

Løvsangervænget 18

DK-6760 Ribe

Ribe, august 2013

## NYHEDSBREV 4 | primo august

Kære medlemmer

**Venskabsbyforeningen i Ribe fejrer i år 30 års jubilæum**  
og dette markeres officielt samtidig med, at foreningen fejrer  
**65 års venskabsbyforbindelse med Strängnäs, Sverige**

*Dette sker ved en reception*

**fredag, den 30. august 2013 kl. 15.30, på Det gamle Rådhus i Ribe**

I indbydes hermed til at deltage i den officielle markering af disse jubilæer, som afholdes den dag, foreningen byder svenskerne velkommen til byen. Vennerne fra Strängnäs er her i dagene 29. august til 2. september.

Af hensyn til traktementet vil jeg gerne vide, om I deltager **senest den 15. august** enten **pr. mail: [tove.kjellerup@gmail.com](mailto:tove.kjellerup@gmail.com)** eller til **Tove Kjellerup på mobil: 6077 4256**.

### Desuden:

Nogle af jer medlemmer har tidligere sagt, at vi skulle bede om hjælp, hvis det kunne blive nødvendigt. Og det er det nu.

**Bestyrelsen mangler 2 medlemmer til at hjælpe fredag, den 30. august med at gøre klar til receptionen.**

Det drejer sig om hjælp til at smøre sandwich, skære og anrette frugt m.v.

**Vi starter kl. 13.00** og hvis I har mulighed for at hjælpe, bedes I kontakte **Birthe Neidhardt** på **[fpn@c.dk](mailto:fpn@c.dk)** eller på **tf. 7544 5392** – **senest den 15. august**.

## Siden sidst - Turen til Balleroy 5.-8. juli

En gruppe medlemmer var på besøg i Balleroy for at fejre forsinket 20 års jubilæum.

Vi ankom meget sent fredag aften til Balleroy, hvor værterne ventede på os .

Lørdag var vi på heldagstur og første stop var la Chapelle-sur-Vire (et valfartssted for pilgrimme ved Vire floden).

Næste sted var en rekreativ overraskelse, som viste sig at være en aktivitet. På dræsiner cyklede vi knap 12 km i alt på en nedlagt jernbanestrækning. Det vil sige, nogle cyklede, mens andre blev kørt.

Derefter en velfortjent frokost på et udsigtspunkt over Vire-dalen. Stedet hed ”Creperies les Roches de Ham”, og både maden og udsigten var fantastisk.

Efter denne pause besøgte vi en cidre-produktion og smagte på produkterne.

Sidste stop var et guidet besøg på Torigni slottet ”Chateau des Matignon”.

Derefter hjem til værterne efter en meget spændende og underholdende dag.

Dagen efter var der Middelalderfest i Bayeux, hvor vi nåede at se det flotte optog og hurtig besøge markedet, inden vi skulle fejre 20 års jubilæet i Balleroy.

I Balleroy blev vi glædeligt overraskede allerede fra start, da 4 unge kvindelige dansere optrådte for os med deres meget avancerede mavedans i forskellige udgaver. Meget flot forestilling. De optrådte løbende under festmiddagen.

Derefter var der officielle taler af formanden for venskabsbyforeningen i Balleroy Nicole Mauduit, formand Tove Kjellerup, tidl. formand Richard Kværnø, og til sidst en repræsentant for borgmesteren i Balleroy.

Repræsentanter fra kommunen var også til stede, og der var en meget god stemning.

Vi overrakte de gaver, vi havde medbragt, og fik også selv gaver. Der var både gaver til deltagerne, men også til venskabsbyforeningen, der fik et halstørklæde med balloner. Gaven vil kunne ses i lokalet på Det gamle Rådhus.

Mandag formiddag tog vi afsked og kørte med toget til Paris, hvor de fleste af os fik set nogle seværdigheder og bare nød byen et par dage.

Alt i alt en dejlig tur fyldt med gode og sommerlige oplevelser.

*NB. Eftermøde om Balleroy-turen d. 26. aug. på Det gamle Rådhus. Kom og se billeder.*

Med venlig hilsen

**VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE**

Tove Kjellerup

Formand

---