



Venskabsbyforeningen i Ribe

- vi rejser også ud

Årsberetning 2012 samt planerne for 2013

Året 2012

Nytårskur i Ratzeburg og sommerkoncert i Ribe ved Ratzeburger Vokalensemble

Som fortalt på Årsmødet sidste år fejrede Ratzeburg i 2012 950 års by-jubilæum. Af økonomiske grunde havde byen besluttet ikke at invitere venskabsbyerne til fejring af byjubilæet, men inviterede formanden med ledsager til Nytårskur.

På grund af den særlige anledning deltog næstformanden og formanden i kuren og fik snakket med mange af de tilstedeværende og fik samtidig bekræftet den gode kontakt der er mellem Ratzeburg og Ribe.

Dette medvirkede også til (tror vi), at **Ratzeburger Vokalensemble** kom og gav en flot sommerkoncert i Domkirken.

Og ved, at **Ratzeburg Kommunes hjemmeside** jævnligt viser **NEWS** fra deres venskabsbyer. Foreningen er blevet bedt om løbende at sende nyheder fra Ribe, som er udover det sædvanlige. Det har vi gjort i et års tid, og disse informationer kan ses på Ratzeburgs hjemmeside <http://www.ratzeburg.de/>

Det sidste fra Ribe, der kan læses og ses på kommunens hjemmeside, er vores julehilsen med foto af det nye skilt.

Nu, i forrige uge har foreningen modtaget en henvendelse fra et **Parforcehornblæserorkester**, der gerne vil i kontakt med et tilsvarende orkester. Det må vi se, om det kan lade sig gøre.

Hvis nogle af jer medlemmer kender et sådan orkester, bedes I give besked til enten Ruth eller mig.

Sidste nyt er, at borgmester Rainer Voss i søndags, den 3. marts, er blevet genvalgt for en 6-årig valgperiode – og uden modkandidat.

Det kan vi kun være glade for, da bestyrelsen har et meget godt samarbejde med Ratzeburg Kommune.

Jeg har mailet og lykønsket borgmesteren med genvalget. Han har svaret, at han er glad for hilsenen, og genvalget.

Güstrow, ultimo april

I weekenden den 27.-29 april var 11 medlemmer på genvisit i Güstrow. Vi troede, at vi skulle fejre 40 års venskabsbyjubilæum med dem, da den uofficielle forbindelse startede længe før den officielle aftale i 1991.

Men, güstrowerne ønskede at fejre de **21 års venskab officielt** – og ”som frie mennesker”.

Da det er længe siden, at vi har været inviteret på besøg i Güstrow, havde værterne gjort meget ud af vores besøg.

På ankomstdagen blev vi **modtaget på rådhuset**, med deltagelse af Stadtpräsident og Bürgermeister, og om lørdagen var der omvisning i NUP (**Natur und Umweltpark**) med efterfølgende frokost. Derefter en stille **sejltur på Insensee** i dejligt forårsvejr – og så af sted til **Krippenmuseet**, hvor der var udstilling af diverse krybber og **koncert** med et lokalt kor.

Lørdag aften var der **afskedsmiddag** med taler, gaveoverraktelser samt underholdning med børn og teenagere og et lille orkester spillede for os.

Søndag formiddag kørte vi hjemad fyldt med gode oplevelser.

Æresmedlem-beviset hænger i foreningens lokale på det Det gamle Rådhus

Torsdag, den 31. maj havde Birthe Neidhardt en aftale med Richard Kværnø i foreningens lokale på Det gamle Rådhus. Richard og Grethe Simonsen har hjulpet med at datere foreningens gaver og hvorfra de er modtaget.

Richard er jo foreningens æresmedlem, og det havde bestyrelsen besluttet at synliggøre, ved at få en kopi af **Æresbeviset indrammet og hængt op i lokalet**.

Sammen med nogle fra bestyrelsen festliggjorde vi denne lille præsentation med morgenkaffe sammen med Richard.

Denne dag blev det gjort helt officielt for alle, så når I næste gang besøger lokalet, kan I se det hænge til venstre for vinduerne.

Ely, primo juni

I dagene 1.-5. juni var 15 medlemmer i Ely, hvor foreningen var inviteret til at deltage i festlighederne i forbindelse med **Dronning Elisabeths 60 års regeringsjubilæum**.

På andendagen var der **velkomstreception** i Elys byrådssal ved borgmesteren og foreningen i Ely.

Derefter var der bl.a. mulighed for at deltage i en **landbrugsudstilling** (svarende til et dyrskue) med lokale produkter og med opvisning af hyrdehunde, hundevæddeløb, falkeopvisning, store maskiner, traktorer osv..

I katedralens **"Lady Chapel"** var der blomsterfestival, hvor der blev vist friske blomsterudsmykninger fra de forskellige kongelige højtider i dronningens regeringsperiode.

Om aftenen var der mulighed for at høre **koncert i katedralen**.

Tredje dag var der **frokost og hyggeligt samvær** med værter og gæster. Efter engelsk skik udbragte vi en skål for majestæten – og derefter spillede el. legede vi et populært engelsk spil, der hedder **"Beetle Drive"**.

Fjerde dag var sat af til at være **på egen hånd med værterne**. Der var mulighed for at deltage i en gudstjeneste for dronningen og ellers tage ud og se på seværdigheder i Ely eller i omegnen.

Om aftenen var der **folkelig koncert i Ely Park**, og festlighederne kulminerede ud over United Kingdom og Commonwealth landene **med tænding af bål**, som man tændte bavn på bavnehøjene i gamle dage for at sende en meddelelse eller for at markere en begivenhed. 4200 bål i alt blev tændt mellem kl. 22 og 22.30, og dronningen tændte selv det sidste og største i London. Nogle steder, som også i Ely, snød man dog lidt og nøjedes med en gasflamme i stedet for et rigtigt bål.

5. og sidste dag rejste vi hjemad efter nogle gode og mindeværdige dage hos vennerne i Ely.

Besøget fra Strängnäs, primo september, blev aflyst

Vi havde inviteret svenskerne på genvisit i forbindelse med vinfestivalen, primo september, men det blev aflyst, da de hellere vil komme i år – samme tid.

Skilteafsløringen, den 27. september 2012

Den 27. september var en stor dag i Venskabsbyforeningens historie. Ribes 7 venskabsbyer blev nemlig synliggjort i bybilledet ved en officiel afsløring af et skilt, der viser retning og afstand til Ribes venskabsbyer.

Nogle af jer medlemmer var til stede sammen med repræsentanter fra kommunen og andre involverede parter.

Arrangementet fejrede vi med succès en regnfuld og blæsende efterårsdag - og derfor opholdt vi os det meste af tiden indenfor på Museet Ribes Vikinger

Vi var da lige udenfor, mens selve afsløringen fandt sted.

Tak til jer medlemmer, der havde mulighed for at støtte op om dagen.

Domkirkens Pigekor evt. til Ely i Kristi Himmelfartsferien 2013

I november kontaktede Domkirkens Pigekor v/Lotte Bille Glæsel bestyrelsen, da koret har planer om en tur til **Ely i Kristi himmelfartsferien i 2013**.

Koret ville gerne have en kontaktperson i Ely som kunne hjælpe med henvisninger til overnatning på sovesale, vandrerhjem el. andet.

Nu har Ely ikke den slags overnatningssteder, men Win har tilbudt privat overnatning.

Situationen blev, at forældrene skulle spørges, inden koret eventuelt tager imod dette tilbud om privat indkvartering.

Den anden dag fik vi så oplyst, at de rejser til korfestival Norge i stedet for.

Men, en anden gang vil koret gerne benytte sig af venskabsbyforeningens forbindelser.

Året 2013

Invitation til Balleroy - primo juli

I dagene **5.-8. juli** er vi inviteret til Balleroy, hvor vi bl.a. vil opleve **Middelalderfestivalen i Bayeux**.

Efter besøget vil der være mulighed for at forlænge turen med et 3-dagesophold i Paris, for dem, der kunne have lyst til det (i uge 28).

Under dagsordenens pkt. "Eventuelt" vil Ingrid fortælle mere detaljeret om turen – og der vil allerede i aften være mulighed for at tilmelde sig turen.

Strängnäs og Leikanger på besøg her - ultimo august/primo september

Vennerne fra **Strängnäs** kommer på genvisit i forbindelse med vinfestivalen,

Da det er en lang rejse, har vi foreslået dem, at de kommer torsdag den 29. august og rejser igen mandag den 2. september. Vi har samtidig inviteret **Leikanger**, da vi sidste år kunne fejre 65 års forbindelse med de 2 nordiske venskabsbyer.

Leikanger forventer at tage en kandidat med fra Ungdomsrådet der, og spørger os, om der er nogle her i Ribe, der er engagerede i **politisk ungdom**. Han vil nemlig gerne møde ligestillete og drøfte ungdomspolitisk arbejde i Norge og Danmark (og om ungdommen i det hele taget har noget at skulle have sagt).

Hvis I medlemmer kender nogle ungdomspolitikere her i Ribe og omegn, der eventuelt kunne være interesserede i at møde den norske mand bedes I give besked til **Birthe Neidhardt**. Eller give hende navnene på nogle ungdomspolitikere, som foreningen kan kontakte.

Om selve besøget vil I høre nærmere, når vi har noget mere konkret.

Venskabsbyforeningen fejrer 30 års jubilæum i 2013 – søndag, den 26. maj

Venskabsbyforeningen kan i år fejre **30 års jubilæum**, og som noget nyt gennemfører vi et medlemsarrangement i den anledning.

Programmet er, at vi har bedt **Wolfgang Dibbern** (tidligere skolepsykolog i Helle, Bramming og Ribe Kommuner) om at være vores turleder til Sydslesvig, hvor vi vil høre om de dansk/tyske forhold der. Vi synes, at indholdet af turen passer godt sammen med vores **jubilæum-slogan "Venner uden grænser"**.

Programmet vil senere i aften blive gennemgået under dagsordenens punkt "Eventuelt", og en tilmeldingsliste bliver delt ud, så I allerede i aften har mulighed for at tilmelde jer turen.

Denne tilmelding er uforpligtende, og et fingerpeg til bestyrelsen om hvor stor interessen fra jer medlemmer er i deltage i dette medlemsarrangement.

Foreningen betaler for turen i anledning af jubilæet. Dvs. at turen er gratis for jer medlemmer.

Bestyrelsen glæder sig til gode oplevelser og venskabsby-besøg i det kommende år – og håber, at I medlemmer - som sædvanlig - støtter op om, hvad vi planlagt for jer og vil deltage i de forskellige tilbud.

*7. marts 2013 / Tove Kjellerup
formand*