



Venskabsbyforeningen i Ribe

- vi rejser også ud

NYHEDSBREV 2 | maj 2012

Kære medlemmer

Til jeres orientering har vi lidt information om vores ture i år samt et afbud. Nyhedsbrevet er denne gang opbygget kronologisk omvendt, da jeg starter med afbuddet først.

Aflysning af Strängnäs-besøget i år

Vi havde inviteret Strängnäs på genvisit i weekenden den 30. august – 2. september i år. Det har trukket ud med at få svar fra dem, og der er kommet ny formand. Som det ser ud nu, foretrækker de at komme næste år, hvor vi kan fejre 65 års venskabsbyforbindelse med dem.

Vi er fortsat i planlægningsfasen, men de har udtrykt ønske om, at de gerne vil komme på samme tidspunkt næste år.

I vil blive informeret, når vi har noget konkret om besøget i 2013.

Ely

I dagene 1.-5. juni rejser 15 medlemmer til Ely, hvor den engelske dronnings 60 års jubilæum fejres i hele landet. Programmet viser derfor også, at vi vil komme meget omkring med vores værter til diverse arrangementer – og vi glæder os til besøget.

Det kan allerede nu oplyses, at der bliver **fælles evalueringsmøde vedr. Güstrow- og Ely-turen** torsdag, den 21. juni kl. 19.00, på Det gl. Rådhus.

Güstrow

I weekenden den 27.-29 april var 11 medlemmer på genvisit i Güstrow. Vi kom for at fejre 40 års venskabsbyjubilæum med dem, da den uofficielle forbindelse startede længe før den officielle aftale i 1991.

Det var jo Leonhardt Petersen, der i sin tid fik skabt venskabsbyforbindelsen til Güstrow, og som arrangerede mange ture dertil. Hans datter Any Laugesen deltog i turen og fik talt med mange om tidligere tider, også med tidligere bekendte af både hende selv og hendes far.

For Any var besøget en særlig god oplevelse, og et interview til den lokale presse fik hun også givet.

Vel ankommet til Güstrow blev vi godt modtaget af værterne, og det meget intense program blev startet med **officiel velkomst** på rådhuset med deltagelse af Stadtpräsident og Bürgermeister. Derefter var der indkvartering og om aftenen var der planlagt byrundtur.

Lørdag startede dagen i NUP (**Natur und Umweltpark**), hvilket var et meget interessant besøg med bjørne, ulve, en los, vildkatte, storke!, ugler, akvarie osv. osv.

Efter en fin frokost samme sted, som værterne havde arrangeret, var det tid til en **sejltur på Inselsee**. Denne dag viste vejret sig fra sin gode side, så vi fik en stille sejlads med sol og varme.

Derpå var det tid til et besøg på **Krippenmuseum**, hvor der var udstilling af diverse krybber.

Yderligere var der arrangeret en **kor-koncert** med efterfølgende eftermiddagskaffe.

Lørdag aften var der **afskedsmiddag** med taler, gaveoverraktelser samt underholdning med børn og teenagere.

Ved denne lejlighed markerede værterne med bordkort, at de gerne ville fejre 21 års venskab, officielt – og som, der blev sagt ”som frie mennesker”.

I løbet af aftenen var der også musik ved en trio af professionelle musikere samt diverse underholdning.

Alt i alt en meget hyggelig aften, der sluttede af med, at lyset blev slukket og værterne kom ind med et bord fyldt med tændte lys – og sang for os. De havde skrevet en sang specielt til anledningen, som hedder **”Ein schöner Tag”**, og som skulle erindre om disse gode dage sammen. Vi modtog alle sangen bagefter.

Søndag formiddag tog vi afsked med vore værter og kørte hjemad, fyldt med gode oplevelser og med nye venner og bekendtskaber.

Dette er lidt om, hvad der sker i foreningen. I ønskes alle en varm og solrig sommer.

Med venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE

Tove Kjellerup
Formand