



Venskabsbyforeningen i Ribe

- vi rejser også ud

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015

samt

Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Indhold:

2014:

- Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni
- Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august
- Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september
- Uofficielt besøg af personalet fra Ratzeburg Kommune den 2. oktober

2015:

- Eel Day i Ely, 30. april – 4. maj (genvisit)
- Kunstudstilling med 3 kunstnere fra Krems samt præsentation af Krem-vin, i juni

Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Kære medlemmer

Året 2014 har været et stort jubilæumsår for venskabsbyforbindelsen mellem Ratzeburg og Ribe. Hele 3 gange er 25 års jubilæet blevet fejret.

Det er dejligt at mærke den begejstring og entusiasme, Ratzeburgs borgmester og -kommune udviser, for at bevare - og gerne udvide – kontakten til Ribe.

Derfor vil Årsberetningen også være præget af specielt Ratzeburg-Ribe samarbejdet.

Men, vi starter med

Besøg fra Ely i dagene 12./13.-16. juni

14 venner fra Ely var på besøg i Ribe, og da gæsterne ankom ved midnats tid, var den første dag planlagt sammen med værterne, som en rolig opstart på besøget – samt velkomst på Det gamle Rådhus.

Under besøget var der lørdag "Fest i Ribe" med folkemusik og -dans i gaderne, og foreningen havde arrangeret en guidet bytur samt besøg i det nye domkirkemuseum.

Da vi skulle på udflugt hele søndagen, blev fællesmiddagen afholdt allerede lørdag aften. Det var, som sædvanligt meget hyggeligt og underholdende.

Søndag kørte gæster og værter i privatbiler via Ballum/Hjerpsted til Møgeltønder, og derefter videre til Tønder. Anni Møller-Christensen var guide på turen (og om lørdagen). Efter frokost var der besøg i Hans J. Wegner-udstillingen på Tønder Kunstmuseum, og på hjemturen var der tid til at besøge Vadehavskunstnernes årlige udstilling.

Gæsterne var meget glade for opholdet, og der var en god stemning mellem værter og gæster.

Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august

Ratzeburg og Ribe fejrede i 2014 25 års jubilæum et par gange, og det startede med, at vi var 8 medlemmer, der deltog i den årlige byfest, samtidig med at der var besøg fra den polske venskabsby, Sopot, som Ratzeburg fejrede 20 års jubilæum med.

Ved ankomst til byen var der en uformel velkomst, hvorefter vi blev indkvarteret privat. Samme aften blev byfesten sat i gang med "Fassanstich", hvor man banker hul på øltønderne. BigBandRibe deltog særskilt i besøget og spillede bl.a. ved denne åbning af byfesten. Bandet optrådte også søndag på torvet, hvor folk samledes for at se festoptøget.

For gæsterne fra Ribe og Sopot var der lørdag et meget fyldigt program med bl.a. en guidet byrundtur samt en sejltur på Ratzeburger See.

Om aftenen var der fællesspisning (på det helt nye Vandrerhjem) med taler, gaveoverrækkelse og fyrværkeri-afslutning.

Efter gode og oplevelsesrige dage i Ratzeburg kørte vi hjemad via Ribeweg, der ligger i et nyere boligkvarter.

Vi havde også inviteret gæster for at fejre jubilæet med Ratzeburg, og Krems var inviteret på genvisit, da vi var på besøg dér i 2011. Begge byer har vi haft kontakt med siden 1972.

Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Under besøget fra både Ratzeburg og Krems var der op til flere festivaller og aktiviteter i byen, så det blev et godt og muntert besøg med mange tilbud i byen til gæster og værter.

Under dette besøg boede en del af gæsterne på hotel o.lign. i byen, mens andre boede privat, og det fungerede fint.

Ved fællesspisningen var der god stemning mellem begge byers gæster indbyrdes og med værterne. Så det blev en meget hyggelig aften, bl.a. med fællessang og en borgmester, der gladeligt sang for.

Som én af begivenhederne i forbindelse med 25 års jubilæet har Hans-Joachim Höhne fra Ratzeburg skrevet en beretning om begyndelsen på samarbejdet mellem Ribe og Ratzeburg, som han bl.a. var med til at starte op.

Beretningen "R i b e - R a t z e b u r g : Die ersten Jahre unserer Freundschaft" er af stor værdi for foreningen og for de kommende generationer. I forbindelse med besøget her fik foreningen overrakt nogle eksemplarer af historien om, hvordan det hele begyndte i 1971.

Der vil være stå et eksemplar i vores lokale på Det gamle Rådhus, som I kan studere, når I er på rådhuset.

Besøget endte med gudstjeneste i Domkirken med en hilsen fra prædikestolen til de 2 venskabsbyer, samt en efterfølgende reception for gæster, værter og menigheden.

Uofficielt besøg af personale fra Ratzeburg Kommune, den 2. oktober

I anledningen af 25 året for den officielle venskabsbyforbindelse mellem Ratzeburg og Ribe havde Ratzeburg Kommune besluttet, at den årlige personaleudflugt skulle gå til Ribe - og Esbjerg.

Derfor ankom en bus med Ratzeburgere til Ribe en torsdag og blev modtaget på Det gamle Rådhus, hvor de gerne ville opleve stemningen i den gamle bygning. Derefter sørgede foreningen for en guidet byrundtur, inden de fortsatte for sig selv i byen.

Inden receptionen havde de selv gået lidt rundt og havde bl.a. sørget for at komme forbi foreningens vejviser ved Odins Plads.

Efter hotelovernatning i Ribe kørte de videre til oplevelser i Esbjerg, inden de kørte hjemad samme dag.

2015

Eel Day i Ely, 30. april – 4. maj 2015

Som I ved, har vi allerede fået en invitation på et genvisit primo maj næste år - og ved læsning af Nyhedsbrev 3/2014 har I allerede haft mulighed for at tilmelde jer uforpligtende.

I Nyhedsbrev 1/2015 har vi sendt jer et foreløbigt program samt oplysninger om pris på turen. Den bindende tilmeldingsfrist er den 27. februar, og på Årsmødet vil der være mulighed

for at få spurgt ind til de sidste oplysninger, hvis det er ønskeligt. Vi skal bl.a. gerne i gang med at købe flybilletter m.m., og håber at mange vil deltage i turen.

Kunstudstilling med 3 kunstnere fra Krems samt præsentation af Krems-vin, søndag, den 21. juni 2015

Vores tidligere kontaktperson i Krems, Erich Voglauer, har forespurgt, om det kunne lade sig gøre at have en kunstudstilling med 3 kunstnere fra Krems i Ribe samt præsentere en Krems-vin.

Oprindeligt ville de komme i forbindelse med Vinfestivalen i september, men da vi har haft indbudt til officielt besøg i 2014, har bestyrelsen svaret tilbage, at de gerne må komme på et uofficielt besøg i år. Efterfølgende er udstillingstidspunktet blevet flyttet til juni.

Vi er stadig i gang med planlægningen af arrangementet, som vil vare i 3 uger og med fernisering samt præsentation af Krems-vinen søndag, den 21. juni – på 1.-salen i Quedens Gaard.

I vil høre nærmere om udstillingen og ferniseringen, når vi ved endelig besked.

I bestyrelsen ser vi frem til et forholdsvis roligt år 2015, da vi næste år igen kan fejre jubilæum, og denne gang med 3 byer. 60 års jubilæum med Ely og 25 års jubilæum med Balleroy og Güstrow. Jubilæerne bliver afholdt her i Ribe, da det er vores tur til at fejre begivenhederne.

Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Igennem årene drøfter bestyrelsen, hvordan vi holder liv i foreningen. Hvordan får vi gjort de yngre generationer interesserede i vores venskabsby-samarbejde.

Det går jo godt, men ingen af os bliver yngre, og som vi forstår, gælder dette ”overlevelsesproblem” også for mange andre foreninger, både her i Ribe/Danmark men også i vores venskabsbyer.

Tiden er en helt anden, end da Venskabsbyforeningen blev stiftet i 1983.

Det er vi meget opmærksomme på i bestyrelsen, og dét vi bl.a. tror, afholder nogle i at blive medlem er, at vi bor privat hos hinanden.

I vores tid er dette meget grænseoverskridende for nogle. Derfor er bestyrelsen af den mening, at det ikke behøver være en nødvendighed for at være medlem i vores forening – hvad enten man deltager som vært eller som gæst.

Vi mener, at hvis man, som medlem, ønsker at være tilknyttet en gæst, kan det godt lade sig gøre, uden at være indkvarterings-vært.

Hvis f.x. også vores gæster finder det for privat at bo hos os, kan man være tilknyttet en værtsfamilie, uden at bo hos den, men selv betale for opholdet. Og omvendt.

Når vi rejser ud, og man ikke ønsker en privat indkvartering, betaler medlemmet selv for opholdet, men deltager på ligefod med andre medlemmer i det pågældende program.

Vi afprøvede det, da Ratzeburg var på besøg i september. Flere af gæsterne havde selv arrangeret indkvartering i byen, men alle deltog i vores program. Og der var en god stemning under hele opholdet, som der plejer at være.

Vi håber dog, at mange stadig vil tage imod tilbuddet om privat indkvartering, da det plejer at skabe gode venskaber og kontakter samt giver et meget mere spændende indblik i landenes kultur.

Vi vil gerne høre, hvad I medlemmer mener om disse fremtidige indkvarteringsmuligheder. (Dette blev drøftet på Årsmødet og konklusionen kan læses i følgebrevet til Årsberetningen).

Ribe, 26. februar 2015

Tove Vind Kjellerup

Formand